

W.J. van Geneugten

Gorinchem, 15 augustus 2012

Beste politiekesonnettenmaker Aar Noordam,

Eindelijk dan, verzuchtte ik in mei van dit jaar. Eindelijk heeft Arie Slob ook zijn sonnet. U heeft er lang mee gewacht, maar na het lezen ervan, begrijp ik dat wel. U heeft gewacht tot hij iets groots had verricht. Daar moet je bij de Slobb, u zegt *Slobben*, maar dat had u nodig voor het rijm, daar moet je bij de Slobb altijd even op wachten. Maar het komt een keer en dat kan niet van elke politicus gezegd worden.

Tandenknarsend heeft onze Arie zich zitten verbijten tijdens de infame en abjecte gedoogconstructie. Zijn voorganger Rouvoet is vroegtijdig gesneuveld, omdat Bos en Balkenende no longer on speaking terms waren, dat was al een klap voor Arie, maar dat die draaitol en grote belover Rutte en de vileine Verhagen het op een akkoordje gooiden met Poolse Meldpunt was hem een doorn in het oog.

Na weken geknoei in het Catshuis, was Arie er in een paar dagen uit. Toegegeven, De Jager was ook erg actief, Pechtold zegt vaak redelijk verstandige dingen en die Jolande is ook niet de domste parlementariër, maar Arie was, dat kunt u van me aannemen, de grote animator. Eigenlijk haal ik dat ook uit uw sonnet, dus dan zijn we het eens.

Verkiezingen in september. Wie zal er beloond worden? Wilders niet dit keer. Zelfs zijn eigen aanhang houdt niet van weglopers. Ik hoop voor Arie en de zijnen dat zijn partij een zeteltje erbij sprokkelt. Groot zal de zege niet zijn. Wedden dat Rutte II eraan zit te komen? Een soort Kunduzcoalitie. Of wringt Samsom zich ertussen of erboven? Die Roemer gaat het niet redden. Te aardig. Geen premier. Maar ja, dat was Balkenende eigenlijk ook niet.

Met vriendelijke groetjes,



W.J. van Geneugten